

# STOPS

VOORZITTER  
VAN DE  
REBELLENCLUB

en z'n kleine vriend





# HOE HET SNEEUWKLOKJE

## aan zijn naam kwam

DOOR ARIE VAN DER LUGT

Heel lang geleden, toen nog niet alle planten en dieren een naam hadden, zou in Sprookjesland een groot feest gevestigd worden. Het was guur winterweer en overal lag de sneeuw voetenhoog over de velden. De bomen en struiken stonden kaal en nergens zag men een lief bloempje of een groen blad. De kaboutermpjes van het grote bos trokken hun rode puntmutsjes diep over hun oren en bliezen op hun vingertjes van de kou. De kleine feeën rilden in hun zijden jurkjes en vonden nergens bloemen of vlinders om mee te spelen. En tóch wilde de lieve feenkoningin dat er een groot feest zou zijn in het sprookjesbos, want Robina, het kleine feeenprinsesje, zou morgen jarig zijn.

Zij liet Snelvoet bij zich komen. Hij kon zo hard lopen dat geen konijntje zelfs hem kon bijhouden. In zijn rood-fluwelen pakje stond Snelvoet even later reeds voor de feenkoningin en luisterde eerbiedig naar haar bevelen.

„Snelvoet,” sprak de feenkoningin, „Je weet, morgen is ons lief prinsesje jarig. Dan moet er feest zijn in het sprookjesbos. Maar er zijn geen bloemen. Alle bloempjes zijn diep in de grond gekropen en durven zich niet in die kou te wagen. Ga nu naar alle bloemen van het bos en vraag hun of zij morgen bloeien willen.”

Snelvoet boog heel diep voor de feenkoningin en ging vlug heen om zijn opdracht uit te voeren.

Op een plaats in het bos, waar hij wist dat 's zomers veel schone

bloemen stonden, ging hij ijverig aan 't werk. Wel een half uur lang schepte hij kultjes in de sneeuw en wanneer hij op de zwarte aardestootte, ging hij plat op zijn buikje in de sneeuw liggen. Dan kromde hij z'n verkleumde handjes tot een kleine trechter voor zijn mond en riep: „Schoon, schoon bloempje, luisternaar mij. Morgen is ons prinsesje jarig en dan moeten er bloemen zijn. Toe, lief bloempje, wil je niet voor één dag bloeien?”

Maar de kleine bloem, die in de warme aarde haar winterslaap deed, antwoorde niet. Mistroostig ging Snelvoet naar een ander kultje en weer smeekte zijn lief stemmetje om de hulp der bloemen. Maar geen der bloemen verklaarde zich bereid om morgen de kou te trotseren.

Doodvermoeid en diep teleurgesteld liep hij het bos weer door naar het paleis.

Nee, het was hopeloos. Toch... met de moed der wanhoop togen hij nog éénmaal te graven, vlak voor de ingang van het feeenpaleis. Dan boog hij zich nog éénmaal neer, lag languit in de rulle sneeuw en smeekte: „Bloempje, schoon bloempje, help ons uit de nood!”

Wat was dat? Hoorde hij daar niet een fijn stemmetje? Snel boog hij zich weer over de aarde en luisterde scherp toe. Ja, daar was het weer, een fijn, teer geluid als van een zilveren belletje klonk uit de grond: „Wie is er, die zo treurig roept? Wie heeft mijn hulp gevraagd?”

Hoopvol riep het kabouterkje

... en luisterde eerbiedig naar haar bevelen.

weer: „O schone bloem, ik ken u niet, maar ik weet dat gij goed zijt. Toe, help ons uit de nood. Morgen is het feeenprinsesje jarig en dan moet er feest zijn. Maar zonder één enkele bloem kan het sprookjesvolk geen feest vieren. Toe, lief bloempje, help ons. Zou je morgen niet voor één dagje willen bloeien? Dan kan 't feest zijn in Sprookjesland.”

Even bleef het héd stiel daar beneden. Maar dan eindelijk klonk weer het zilveren stemmetje uit de zwarte aarde: „Snelvoet, ga naar het sprookjesvolk en zeg dat zij het feest kunnen vieren. Ik zal m'n leven wagen voor de lieve kleine feeenprinses.”

„O heerlijk! heerlijk!” juichte Snelvoet. Van louter vreugde stond hij in de sneeuw te dansen en hij vergat van opwinding de naam van het lieve bloempje te vragen. De sterren begonnen te fonkelen en die herinnerden Snelvoet eraan, dat de dag reeds bijna om was. Juichend snelde hij het feeenpaleis in en klopte dadelijk aan de deur der koningin. Moe en vuil, en met de tranenparels nog in zijn baard, werd hij bij haar binnengelaten. De koningin zuchtte. Zij zag hoe vermoed Snelvoet er uitzag. Zij zag ook de tranen in zijn baard en begreep dat zij vergeefs gehoopt had. „Ga maar,” sprak zij zacht, „ik zie het reeds; alle bloemen stellen ons teleur.”

Doch nu veerde Snelvoet op. „Nee, majesteit, gelukkig niet alle. Een bloempje is er dat ons helpen zal. Een bloempje zal voor onze kleine prinses zijn leven wagen.”

De ogen der koningin fonkelden van blijdschap bij het horen van dit blijde nieuws. „En wie is die lieve bloem?” wilde zij weten.

„O, majesteit,” schrok Snelvoet, „dat weet ik niet.”

„Ga het dan onmiddellijk vragen,” beval de koningin, „want

Teekeningen  
Laura  
Kuipers



Ontroerd omhelsde de feenkoningin het eenzame bloempje.



ik wil dat heel Sprookjesland wete, welke bloem zo edelmoedig is voor onze kleine prinses."

Even later lag Snelvoet alweer over het kniëlge gebogen en riep: „Bloem, bloem, lieve bloem, vertel mij vlug uw schone naam, opdat het sprookjesvolk u ere."

Maar het antwoord kwam droef en zacht: „Ik heb geen naam. Ik ben zonder naam geschapen en zal zonder naam wel sterven." Deze laatste woorden klonken als een zachte snik en in bedrukte stemming ging Snelvoet het aan de koningin vertellen.

Spoedig wist heel Sprookjesland dat het morgen feest zou zijn, en dat een onbekende bloem ter ere van het prinsesje in bloei zou staan.

In koortsachtige haast werd het grote feest voorbereid en ieder sprak over de geheimzinnige naamloze bloem, waar allen reeds van hielden zonder haar ooit gezien te hebben. Kabouters en feeën liepen af en aan en toen het kleine feeën-

prinsesje de volgende morgen ontwaakte, waren alle gangen en zalen van 't sprookjespaleis schoon versierd en met kleurige lampjes behangen. Het zou 'n feest worden, zoals er nog nooit een gegeven was in Sprookjesland, maar eerst trok de hele bevolking in 'n plechtige, stille optocht naar buiten om de geheimzinnige bloem te zien. De koning en de koningin gingen met het jarige prinsesje voorop en achter hen volgde heel het sprookjesvolkje, dat nieuwsgierig de halzen rekte. Dan, verrast, stonden zij stil. Verrukt staarden allen naar de kleine blanke bloem, die eenzaam en ver-



De dikkoppige zeeschildpad is een merkwaardige eierlegster. Ze doet het niet minder dan een duizend eieren per leg.

laten te midden van de eindeloze sneeuwvlakte stond. Het kopje wiegde heen en weer op een teer groen stengeltje en steeds maar klonken zilveren klok-ketonen door de lucht.

„Welk een schoon klokje!" juichte het prinsesje, „welk een heerlijk sneeuw-wit klokje!"

„Wie is toch die schone bloem?" vroegen allen. En fluisterend ging het van mond tot mond: „Sneeuwkllokje, Sneeuwkllokje."

Sedert die dag heet die lieve kleine bloem, die vóór alle andere bloemen uit de grond kruipt, „Sneeuwkllokje", en is bij het sprookjesvolk in hoge ere.

## PUZZLE-HOEKJE



### KRUISWOORDPUZZLE

#### HORIZONTAAL :

1. Lidwoordje.
3. Wegnemen.
7. Iets dat al lang had moeten gedaan worden.
8. Bergplaats.
10. Twee klinkers.
11. 22e en 14e letter van het alfabet.

#### VERTICAAL :

1. Van de.
2. Schoenmakerswerktuig.
3. Verzoek om stilte.
4. Voorzetsel.
5. 5e en 2e letter van het alfabet.
6. Zie 13 horizontaal.
8. Welriekende plant.
9. Tegen iets varen.

### OPLOSSING PE-PUZZLE VORIG NR.

1. Peper; 2. Speer; 3. Kaper; 4. Loupe.

### HOE ZIT DAT?

Volgende zinnen bevatten drie bekende spreekwoorden, maar toevallig zijn de woordjes verschrikkelijk door elkaar gehaspeld. Zien jullie kans die drie spreekwoorden er weer uit te voorschijn te toveren?

Een hekel aan de geit hebben.

De kant noch iemand sparen.

Kool en wal raken.

### TEKENPUZZLE

Nu moet je een ononderbroken lijn trekken van A naar B en van C naar D. Die beide lijnen mogen elkaar nergens kruisen en je moet alle reeds geplaatste lijntjes gebruiken,



# DE GEDENKSCHRIFTEN VAN EEN BAKVISCH



EENENDERTIGSTE  
DRAMA:  
AVONTUUR

Teekening eigen atelier

Een paar weken na zijn huwelijk tracteerde boer Knops toch nog: hij gaf een eetpartij voor naaste familie en vrienden, wegens zijn 60en verjaardag, dien hij belangrijker scheen te vinden dan zijn trouwdag. Ik sierde de tafel niet; ik was niet gevraagd, want volgens Knops was je onder de 30 niet volwassen (welke afdwaling des geestes ik hiermee aan den spot der geschiedenis prijsgeef), maar meneer Zuur wel. Den volgenden ochtend was het stil in de zaak. 't Eenige drukke moment vóór twaalfen was, toen we een kleinen jongen meedeelden, dat we geen dubbeltje konden wisselen. De eters van den vorigen dag rustten namelijk allemaal min of meer in de armen van Orpheus.

Niet aldus mijn patroon. Hij was druk bezig met zitten achter de toonbank en hij scheen verwoed na te denken, want hij had zijn oogen half dicht, en bijwijlen kreunde hij. Urenlang deed hij geen mond open, zelfs niet om er een sigaret in te stoppen, en om hem op te wekken vroeg ik maar iets: „Meneer Zuur, snakt u nooit naar avontuur?”

„Nee,” zei hij. „Die pannekoeken gisteren waren al avontuur genoeg.”

„Moet u niet over broeien,” ried ik hem nederig aan.

„Doe ik ook niet. Ze broeien over mij.”

Dit klonk noch sierlijk noch beleeft, maar ik liet het passeeren. „Hebt u nooit iets beleefd, dat u schokte tot in uw diepste zielewezen?”

„Nee,” zei hij, om er af te zijn. „Maar u kunt u zoiets toch wel indenken?”

„Nee — of ja: pannekoeken als toetje!”

Zooveel proza wakkerde in mij de poëzie aan. Ik ging voort:

„Als u nu eens een tikje jonger

was dan u bent, en u hoorde hier voor de deur een gil, en u zag een schoone jonkvrouw op 't punt staan, door een draak verslonden te worden... was dat dan geen avontuur?”

„Nee,” zei hij, „dat was verbeelding.”

„Nu ja — een draak in Eigenheim is misschien een beetje bar.

Laten we dan zeggen, dat 'n struikroover u uitdaagde om te vechten om een leuk kippetje... hoe noemt u dát dan?”

„Een nachtmerrie.”

„Hè, weest u nu even ernstig. Zoudt u niet probeeren haar te bevrijden?”

„Wat moet ik met een leuk kippetje?”

„En als ze donker was?” vroeg ik, om te zien wat er gebeurde (ik ben n.l. donker).

Er gebeurde niets. Hij keek me niet eens aan.

„Ik dacht, dat zelfs een winkel een held kon zijn,” sprak ik eindelijk.

„Ikke niet,” antwoordde hij, heelemaal niet in zijn wies gesloten. Daardoor kreeg ik lichtelijk den angst over hem.

„Hoeveel pannekoeken hebt u eigenlijk verorberd gisteren?” vroeg ik.

„Drie of vier,” antwoordde hij, „maar er was erwtensoep en rooie kool aan voorafgegaan.”

Ik schudde mijn wijze hoofd.

„Zou een fiksche wandeling u dan geen goed doen?” vroeg ik. „'t Zal me best een uurtje lukken, den stormloop van klanten weerstand te bieden.”

Hij schudde zijn hoofd, alsof het breekbaar was, en kreunde. Met een lachje, dat op een mossel in zijn leek, zei hij: „Ik kan geen voet verzetten, en dan begint zoiets over avontuur!”

„Toch geloof ik, dat u in uw hart romantisch bent,” zei ik, om zijn aandacht af te wenden van zijn maag en kersepit, „en als 't er op aankwam, zou u wel dapper zijn ook. Stel u eens voor dat er onaan-

gediend een reusachtige leeuw hier binnen kwam stappen. Wat deed u dan?”

„Ik zou zeggen: „Tast maar toe, broer.”

„Enik dan?” riep ik verontwaardigd.

„Jij bent oud genoeg om zelf je woordje te doen.”

„Wat een verwaandheid!” zei ik.

„Dus u denkt, dat hij naar u 't eerste zou happen!”

„Als hij dol was op pannekoeken, wél. En dan had jij tijd om je uit de voeten te maken.”

„Dus dan had ik toch mijn leven aan u te danken!” riep ik, mijn handen in elkaar slaande en met mijn oogen rollend.

„Welnee, kind,” zei hij, „aan den pannekoek!”

Ik zuchtte. „U



„Nu we het kantoor gemoderniseerd hebben, juffrouw Knips, zou de directie graag zien, dat u ook iets aan uw haar deed.”

Teekening B. ten Hove



bent een hopeloos geval, meneer Zuur."

"Dat voel ik al den heelen ochtend," zei hij, en hij haalde een sigaret uit het pakje en stopte haar er weer in.

Ik dacht al: weet je wat, 't is half een, ik ga maar koffiedrinken, toen er een slee van een wagen voor den K.B. stopte. Een jongeling met een schat van een jas en handschoenen aan kwam de zaak binnen-orkanen. Hij was knap. Ik ging helpen.

"'t Postkantoorje is dicht!" ontlofte hij.

"Ja," zei ik, "tot half twee." Hij had vurige oogen.

"Ik moet een telegram versturen," zei hij, "maar ik heb geen tijd... wilt u 't even voor me afgeven om half twee? Of misschien krijgt u 't eerder gedaan... ik zal u natuurlijk 't geld vooruit betalen..."

Ik keek naar den baas. "Geef meneer maar een papiertje," zei die. Ik deed aldus.

De jongeling schreef. Zijn hand beefde. Ik telde de woorden. Het waren er veertien.

Ik zei: "Dat wordt zeventig cent." De jongeling legde een rijksdaalder en twee dubbeltjes op de toonbank, en ik gaf twee gulden terug. Daarmee verdween hij, pijlsnel. Toen las ik het telegram.

"Asjemenou!" riep ik, en ik gaf het papier aan meneer Zuur. Hij las.

Den naam en het adres mag ik natuurlijk niet publiceren, maar het telegram luidde zoo:

Liefste hij is onvernurwbaar kom zeven uur station Bob.

Meneer Zuur scheen onder 't lezen wakker te worden. Hij sprong naar de telefoon en belde den post-directeur, die natuurlijk zat te

eten, en vroeg of die 't telegram direct wou aannemen, want het was knaldringend. Toen ontstak hij een sigaret.

"Potverdikkie, Beppie!" zei hij. "Da's nou een avontuur! Een ongelukkige liefde, een wreede pa en een schaking! Weet je wat ik doe? Dien riks bewaar ik als souvenir. Waar is hij?"

Ik haalde het achterwiel uit de la. Er lag natuurlijk geen tweede in, want we hadden nog niets

verkocht dien ochtend. "Deze rijksdaalder," zei mijn baas, en toen keek hij opeens zwart en goedge hem op de toonbank.

De riks was valsch.

BEPPIE

HET TWEËENDERTIGSTE DRAMA  
SPEELT VOLGENDE WEEK

ALS VOGELS GEVOEL



ZUIVER OORDEEL

R echter: „Bent u niet van meening, dat de verdachte het woord: „Stuk vee" in een plotselinge opwekking van heftigheid gebruikt heeft?"

De getuige: „Nee, edelachtbare — hij heeft me eerst lang en nauwkeurig bekeken."

BEGRIJPJELIJK

"Je hebt den vorigen zomer toch bijenkorven in je tuin gezet? Heb je daar nog plezier van gehad?"

"En of! Niemand wilde bij me komen logeeren!"



IK MOEST MIJN DANS-NUMMER VOOR MORGENAVOND NOG MAAR EENS REPETEREN!



GEWELDIG JOSSIE! JE DANST VERRUKKELIJK!

JA-MAAR....



- WAT, MAAR?!

IK BEN NERVEUS.... IK VOEL DAT IK NOOIT GOED ZAL KUNNEN DANSEN, ONDER DE OOGEN VAN HET PUBLIEK!



DAT DENK JE MAAR!





„Vrouw, wat komt er ook weer na: „en drinkt de melk zoo zoetjes ....!”? Teekening H. Rotgans



„Wat zie jij er vandaag opgewekt uit!” — „Ja, ik vier een jubileum.” — „Hoe dat zoo?” — „Ik heb vandaag m'n tien-duizendste rondje gemaakt!” Teekening F. Gijllam

## KRUISWOORDPUZZLE



### HORizontaal :

- 1 Zangspel
- 6 Woudestel
- 11 Maanstand
- 13 Wijnsoort
- 15 Opening
- 16 Grasdot
- 17 Familieid
- 18 Maat
- 20 Officier
- 21 Oostzeehaven
- 22a Zangnoot
- 24 Dorp in de Betuwe
- 26 Dienstdoend
- 27 Bevel
- 28 Voormiddag
- 30 Vrucht
- 32 Zangnoot
- 33 Nakomelingschap
- 34 Schaap
- 36 Jong zoogdier
- 37 Lasten
- 39 Krijgsgod

- 41 Uitstalling
- 45 Lidwoord
- 46 Nummer
- 48 Zuster
- 49 Elland in Frankrijk
- 50 Bijwoord
- 51 Zelfwedstrijd
- 53 Hoofdstad
- 55 Rij
- 56 Crediet
- 59 Kern
- 60 Getemd
- 61 Riviertje
- 62 Cijfer
- 64 Het Romeinsche rijk
- 65 Voertuig
- 66 Voegwoord
- 67 Bergplaats
- 68 Spil
- 70 Spoorstaaf
- 72 Bevestiging
- 73 Oogenblik
- 75 Rivier in Italië

- 77 Turksche titel
- 78 Dans
- 80 Stelsel
- 83 Voorzetsel
- 84 Onbealst spel
- 85 Vertering

### VERTICAAL :

- 1 Voorzetsel
- 2 Voedsel
- 3 Hollandsch stadje
- 4 Zangnoot
- 5 Papegaai
- 7 Onbekende
- 8 Mestvocht
- 9 Opening
- 10 En dergelijke
- 11 Galerij
- 12 Gereed
- 14 Worstelperk
- 16 Wiskundig getal
- 19 Bestanddeel
- 21 Eerwaarde heer
- 22 Wapenshouw
- 23 Technicus
- 25 Zonder titel-  
vermelding
- 26 Dondergod
- 29 Tijding
- 31 Maat
- 32 Wild
- 33 Vreemde munt
- 35 Voornaamwoord
- 38 Zijktak van de Elbe
- 40 Vluis
- 41 Voorzetsel
- 42 Vervoert
- 44 Begeerig
- 47 Boog
- 50 Turksche titel
- 51 Elasticiteit
- 52 Vaarwel
- 54 Voorzetsel
- 55 Bergplaats
- 57 Roofdier
- 58 Zangnoot
- 60 Fransch revolu-  
tionnaar
- 62 Echtgenoot
- 63 Zangnoot
- 66 Plaatsbepaling
- 67 Meststof
- 69 As
- 71 Dierengeluid
- 72 Gelei
- 74 Productiviteit
- 76 Familieid
- 78 Voornaamwoord
- 79 Vaartuig
- 81 Voornaamwoord
- 82 Landbouwwerktuig

## DAMMEN

„Alles betreffende deze rubriek te adresseren aan: R. C. Keller, Van Speykstraat 55bet, Amsterdam (W.J.).

### TER OPLOSSING

- PROBLEEM No. 1\*** D. Kleen, Heemstede  
**PROBLEEM No. 2\*** J. Th. van Velzen, Voorburg.



Voor beide problemen geldt : Wit speelt en wint.

Door de inkrimping van Panorama en de bijbladen kunnen voortaan wekelijks slechts twee damproblemen worden geplaatst, waardoor echter het contact met de talrijke damliefhebbers blijft bestaan.

Afwikkeling van enkele loopende onderwerpen is thans niet mogelijk. Voortaan zullen de oplossingen een week na plaatsing der problemen worden opgenomen; de beschouwingen zullen beknopt gehouden moeten worden.

Correspondentie kan aan mijn adres (Van Speykstraat 55bet, Amsterdam-W) gericht blijven. Vermelding van de namen der goede oplosers kan echter niet meer plaatsvinden.

R. C. KELLER

### OPLOSSING KRUISWOORDPUZZLE VORIG NUMMER

V A R I N A S      O N T W E R P  
O R A A L      M E I G O A R  
G A D E      P A P O N T W E E R  
E Z U G S P E R L O B  
E M S K E T E L A R E L  
N U E E D A L I E S A R K E L  
O V E R L I E S A R S  
T A N T E A E S P R K  
R A S E G E D L E D A  
A R C W R E D L E D A  
W A C H F S E E R M  
A R N H E M O S S E A M  
N E T L O S E L F A D E  
T U I N D E R N A A R D E N



„Nee, agent, wij zijn niet dronken, maar 't wachten begon ons te vervelen.”

Teekening H. Rotgans

## EEN JURIDISCH DILEMMA

**E**en neger werd voor den strafrechter gebracht, beschuldigd van het stelen van twee kippen van zijn buurman. Toen hem gevraagd werd of hij iets te zijner verdediging had aan te voeren, zei hij:

„Zeker, edelachtbare. Ik had een kip van hem gestolen, en toen ik het beest had opgegeten, begon mijn geweten te spreken. Toen ben ik den volgenden dag naar hem toe gegaan, heb hem precies verteld hoe het gegaan was, en mijn buurman was zo edelmoedig om me te vergeven!”

„Juist,” onderbrak hem de rechter, „maar nadat dat gebeurd was, ben je weggegaan en toen je langs zijn kippenren kwam, heb je een tweede kip gestolen! Hoe verklaar je dat?”

De beschuldigde krabde op zijn hoofd.

„Ja, edelachtbare, wat zal ik daarvan zeggen. Dat kwam zoo. Toen ik hem mijn excuus aanbod, heb ik per abuis gezegd, dat ik twee kippen in plaats van één van hem gestolen had. Nou, ziet u, en omdat hij me voor twee kippen vergiffenis had geschonken en ik er maar één gehad had, meende ik op nog een kip recht te hebben!”

**SLIMI** Meneer Krent had zijn wasch naar de waschvrouw gebracht. De andere week kwam hij het goed halen.

„Een gulden,” zei de waschvrouw.

„Wat?” riep meneer Krent ontsteld uit, „een gulden voor twee pyama's!”

„Juist, meneer. Maar ik ben zoo vrij geweest om ook die drie zakdoeken en twee paar sokken te berekenen, welke u in de zakken van de pyamajasjes gestopt had.”



Ik hing thuis een schilderij op, toen werd ik duizelig en viel van een stoel.

Teekening F. Gilliam





# TOMMIE'S AVONTUREN

DOOR PIET BROOS



Het lukte professor Nieuwde en Tommie niet om hun „Kameel“ weer uit het leeuwenhol los te krijgen. Ze klommen op een heuvel om de omtrek te verkennen.



Op goed geluk gingen ze toen maar een kant uit. Het was een warme dag en de professor kreeg het al gauw te kwaad van de zon. „Dat is wat anders dan bij ons, hè Tommie.“



„En dat ook!“ zei Tommie. „Bij ons vind je zulke dikke eieren niet!“ Hij wees naar twee gespikkelde eieren, die daar in de zon lagen te stoven. „Pik binnen!“ zei de professor.



Maar dat liep fout! Ze hoorden achter zich gestamp van poten en toen ze verschrikt omkeken, zagen ze een soort struisolifant. Die kwam zijn eieren weer terughalen!



De professor en Tommie liepen wat ze konden en keken links en rechts naar een schuilplaats, maar in de woestijn was niets te zien dan cactussen en een enkele plant.



Plotseling ontdekte Tommie een flinke kruiik, die daar door een of andere karavaan was achtergelaten. Daar hielden ze naar toe, want dat leek een reuzenschuilplaats.



Tommie nam een duik als een snoek en de professor, die zijn eitjes nog steeds bij zich had, deed het hem prachtig na. Maar, o jongens, door de schok ging de kruiik aan het rollen.



Want ze lag net tegen een heuvelrand en met steeds sneller vaart ging het naar beneden. Tommie en de professor zetten zich met handen en voeten schrap tegen de wand.



De struisolifant stond raar te kijken, toen hij zag dat de twee eierdieven waren verdwenen. Veel snäpte hij er niet van. Alfiñ, hij ging dan maar een paar andere eieren leggen.